

Højskoleugen 2018

*Du åbner en dør til dit univers
med nøglen, som tiden har gemt,
og samler det smukke af livet selv,
griber kærligt smilet, der bli'r sendt.*

(Omkvædet fra en kor-workshop-sang)

I starten af august åbnede Møltrup atter dørene for ca. 50 deltagere udefra. Mange var gengangere... "Man bliver afhængig af det!", som vi siger. Men der var også nye iblandt. Vi kom til åbne døre, og vi kom med åbne sind for at være sammen om foredrag, fortælling, værksteder, udflugter og sang.

Fra roemark til tv-direktør

Ivar Brændgaard, som for nyligt er gået på pension efter af have været leder af TV2 MidtVest siden 1988, gav os et indblik i 'Et levet liv', som udgik fra en tilværelse som landmandssøn i Thy med hårdt arbejde i roemarken og en udelig matematiklærer i folkeskolen. Efter en sproglig studentereksamen kom han til militæret og blev her uddannet sprogofficer i russisk og polsk, og læste derefter teologi på Århus Universitet. Knap færdig med teologistudiet blev han ansat som forstander på Haslev Udvidede Højskole (HUH) og måtte rejse land og rige rundt for at hverve elever til højskolen. Hertil kom et stort frivilligt arbejde i KFUM og KFUK-regi. Uden noget forhåndskendskab til tv-produktion blev han derefter ansat til at opbygge TV2's regionale station i Viborg og Ringkøbing Amter. Jo, jo, den mand er nået vidt omkring. - Et sådant forløb ville de færreste karrieretryttere have kunnet slå! Det er ofte spændende at høre om, når andre ser tilbage på deres liv. Det er en god anledning til, at man selv stopper op og tænker over sit eget livsforløb. Indimellem er det tilfældigheder, der bliver afgørende for, hvilken retning vort liv tager. En



anden vigtig faktor er de mennesker, som man møder, og som præger én og ser én's potentiale. For mit eget vedkommende kan jeg takke netop Ivar Brændgaard for, at han lokkede mig til HUH for at blive lærer der i to år - tilmed i ganske andre fag end jeg var uddannet i!

Abrahams Børn

Skuespilleren Hans Rønnes forestilling 'Abrahams Børn' er i sin form en blanding af skuespil, foredrag og fortælling. Abraham er stamfader til såvel jødedom, kristendom og islam, og i den forstand er vi alle Abrahams børn.

Vi møder 'bette Hans' hjemme på loftskammeret, som han deler med sin bedstemor. Første gang 'bette Hans' hørte om Abraham, var det gennem bedstemors fortælling om Abraham, som er på vej til det bjerg, hvor han skal ofre sin søn Isak for at vise sin lydighed over for Gud, eller 'Ham Sjæll', som bedstemoderen omtaler Ham. Senere møder vi Hans i en voksen udgave, hvor han går rundt i Jerusalem og oplever, hvordan de tre religioner (jødedom, kristendom og islam) praktiseres overalt i byen. På Via Dolorosa møder han en procession af kristne, som følger Kristi smertevej gennem Jerusalem. Ved Grædemuren, som er en rest af Salomons tempel, står jøderne og beder, mens de rokker frem og tilbage. Tempelbjerget er muslimernes tredje helligste sted. Herfra fór profeten Muhammed til himmels. Hans Rønne læste også skriftsteder op fra de tre helligskrifter Toraen, Det nye Testamente og Koranen, som viste, hvor tæt forbundne de tre religioner er i deres oprindelse. Tankevækkende! Som søskende (børn af Abraham) burde vi måske være bedre til at enes med hinanden?!

Klimaforandringer og kristentro

Fredag vågnede vi op til regnvejr, og regnen trommede lystigt på teltdugen, mens vi sad og lyttede til meteorologen Mikael Jarnvig. Han fortalte om klimaforandringer, som han og de fleste klimaforskere er overbevist om er menneskeskabte, og som vi derfor godt kan gøre noget ved. Men det, vi som enkeltpersoner kan gøre, er dog begrænset. Det er derfor vigtigt, at vi holder vore politikere fast på, at de skal arbejde



for at mindske CO₂-udslippet og holde fast i de internationale aftaler. Politikerne må ikke give køb på nødvendige beslutninger, fordi de er bange for, at vi (deres vælgere) ikke vil acceptere beslutningerne og derfor ikke genvælger dem.

Klimaforandringerne og konsekvenserne heraf skal ses på et *globalt* plan. Eksempelvis nævnte Mikael Jarnvig, at kødforbruget i Kina er vokset kolossalt i de senere år som følge af den økonomiske vækst i landet. Kineserne har fået flere penge mellem hænderne og dermed også flere penge til mad. Men nu viser det sig så, at noget af det, der producerer meget CO₂, netop er kødproduktion. Kan vi så tillade os, at sige til kineserne og andre, som langt om længe har fået råd til at spise kød, at det må de ikke have lov til, fordi der så udledes for meget CO₂?

Med hensyn til den anden del af foredragets tema, 'kristentro', henviste Mikael Jarnvig til de steder i Bibelen, hvor der lægges vægt på menneskers pligt til at vise omsorg for de trængende (giv de sultne mad, giv de tørstige at drikke, etc.) og dele med hinanden. Dette gælder også på globalt plan, når vore medmennesker ude i verden bliver påvirket af forandringer i klimaet.

- *Gunbild Thinggaard, deltager*

Som førstegangsdeltager på højskolekurset var det dejligt at få en rundvisning på Møltrup og høre om de ting, som beboerne arbejder med. Selv om jeg har deltaget i sommermødet flere gange, var der mange ting, som jeg ikke kendte til. Jeg var også glad for at møde nogle af beboerne og høre om deres baggrund og dagligdag. Jeg deltog på det værksted, hvor man arbejdede med droneflyvning sammen med



Hans Rønne



Det skøre hold bag højskoleugen: Johannes, Jens og Kirsten



'Survival og the fattest' Jens Galschiøt. Står i



Peter Østerby og Gumbild Thinggaard

Tony og Poul. Det var rigtig sjovt og åbnede en helt ny verden for mig.

Onsdag var vi på udflugt hele dagen. Vi fik en spændende rundvisning i Ringkøbing by, og det var dejligt at se, hvordan den indre bykerne med de gamle huse var bevaret, og guiden fortalte nogle gode historier om tidligere tiders købmænd. Vi spiste en dejlig medbragt frokost i Forundringens Have ved Vestjyllands Højskole,

og bagefter kunne vi gå og forundres over alle de mange planter. Planterne var blevet valgt ud fra, at de - eller dele af dem - skulle kunne spises.

Onsdagen sluttede med højskolesang ved højskolelærer Jacob Vestager Tybjerg fra Uldum Højskole. Det var herligt at synge både kendte og nye sange fra Højskolesangbogen til Jacobs virtuose klaverakkompagnement.

- Peter Østerby, deltager

” Med hensyn til maden vil jeg anbefale, at I går over til portionsanretninger uden mulighed for ekstra opfyldning. Buffeten ansporer alt for let til overspisning!“

- Peter Østerby



- skulptur af Ringkøbing.



Stauning Flymuseum



En tiltrængt pause i Forundringens Have i Velling ved Ringkøbing